

# Min tid på Hyllie Park Folkhögskola

## En utbildning utanför klassrummet

Mitt slutbetyg från grundskolan. Det talar sitt tydliga språk. Med brist på närvaro och inga läxor gjorda, blev gymnasievalen väldigt begränsade. Då jag inte gjorde något annorlunda när jag väl kom in på livsmedelsprogrammet, avslutade jag gymnasiet med betyg sämre än dem jag fick i grundskolan. Vuxenlivet var en obäddad säng som jag nu fick ligga i.

Mitt förflutna hann ifatt mig och jag stod inför valet att studera. Men skulle jag välja Folkhögskola eller Komvux? Efter ett antal rekommendationer från före detta kursdeltagare så bestämde jag mig för att kontakta Hyllie Park Folkhögskola. De centrala frågorna jag ställde till mig själv då jag ansökte var: *Vad är det jag vill och hur skall jag göra för att nå dit?* En sak var säkert. Jag bestämde mig för att göra allt tvärtom vad jag gjort tidigare i skolan. Om jag vill ha andra resultat får jag göra på ett annat sätt. Då jag inte hade någon självkännedom när det gällde skola och lärande bestämde jag mig för att vara snäll mot mig själv och inte ha bråttom. Det var detta som fick mig att välja folkhögskola framför Komvux. Ett val jag aldrig kommer att ångra.

Det finns skolformer som är intensiva om man har en bråttom att ta nästa steg i livet. För all del så är det bra att det finns dessa möjligheter. Men min erfarenhet efter mina år på Hyllie Park Folkhögskola har gett mig en personlig utveckling som jag inte hade fått om jag sprungit igenom dessa åren med skygglappar för ögonen, likt en travhäst vars uppgift är att komma så fort som möjligt i mål. Istället för att välja flyget från en destination till en annan valde jag den längre vägen med bil och fick uppleva alla vackra vyer med berg, hav och skog. Jag gav mig chansen att stanna upp då och då för att titta på kartan, hälsa på andra, få hjälp av dem som kunde vägen, lära mig sådant som andra vet och ge tillbaka av den kunskap jag själv hade.

Att i framtiden läsa på högskola kräver en del av mig som människa. Saker som inte står i en bok. Med en fantastisk personal och med utrymme för att exempelvis få träna på studieteknik och skrivprocesser samt all självkännedom som jag utvecklade hade inte varit möjligt utan hjälp från alla kursdeltagare som stöttade varandra på flera plan.

Min ambition när jag började min resa var att bli socionom. Idag vill jag bli läkare. En uppenbarelse tack vare mitt val av skola. Jag kan inte nog poängtera vikten av all den lärdom och utveckling jag fick utanför klassrummet i interaktion med personal och kursdeltagare. Det var det som kännetecknar en folkhögskola som fick mig att utvecklas, få självkännedom och nya fundament att stå på för att fatta nya beslut. Hade jag haft bråttom hade jag inte fått den självkännedom och den personliga utvecklingen jag fick av miljön på

Hyllie Park Folkhögskola. Den lilla extra tiden, som det är i livets stora hela, ser jag som en fantastisk utbildning i sig. En utbildning som det inte finns några genvägar till.

Livet har en del hållplatser som är viktiga för alla på ett eller annat sätt. En sådan viktig hållplats i mitt liv var just Hyllie Park Folkhögskola.

Christian Sokolski